

# *e-chrya*

## *visie door reflectie*



### **Eenheid: de Wet van Eén**

Spirituele tradities beweren dat de ware aard van het universum Eenheid is. Alle mensen, dieren, dingen, de sterren en planeten, de gehele kosmos, alles maakt deel uit van een groot energetisch geheel.

Veel wetenschappers hebben in de voorbije jaren ook vastgesteld dat samenhang in het universum eerder regel dan uitzondering is. Waar aan de oppervlakte onze fysieke realiteit lijkt te bestaan uit verschillende dingen, ontdekt de wetenschap nu de feitelijke holistische aard van het universum: alles is energie.

Zij zien bewustzijn als een intrinsieke eigenschap van het universum zelf, dat zich op vele manieren kan manifesteren. En ze vinden daarvoor steeds meer bewijzen.

Misschien dat de zogenaamde primitieve volkeren met hun verklaring van natuurverschijnselen, met hun goden in bomen, in donder en sterren, dus toch een vollediger beeld hadden van de alomtegenwoordigheid van bewustzijn in ons universum.

Ons individuele bewustzijn is niet afgescheiden van het universele bewustzijn: het maakt er deel van uit en kan ermee communiceren. Het heeft in de loop van de geschiedenis van de mensheid wel een verscheidenheid aan namen gekregen: God, Allah, Brahmaan, het Al, Gaia, de kosmische energie.

Ondanks dat er in de Bijbel geschreven staat dat God de mens naar zijn gelijkenis geschapen heeft, vinden we het nog steeds moeilijk om te geloven dat dit inderdaad waar zou kunnen zijn en dat mogelijk ieder van ons een ware vonk van God is.

Maar wat als we onszelf een moment toestaan te geloven dat God ons inderdaad geschapen heeft in zijn eigen aangezicht? Wat als wij Zijn medescheppers zijn? Wat als de "objectieve werkelijkheid" om ons heen een projectie blijkt te zijn van ons eigen bewustzijn? Misschien zijn we wel spirituele wezens met een materialistische ervaring in plaats van materialistische wezens met een spirituele ervaring.

En zijn we niet allemaal losstaande individuen maar verschillende aspecten van één universeel bewustzijn.

We zijn ervan overtuigd dat we allen deel uitmaken van een groot universeel energieveld, dat we allen één zijn. Dan zien we ook de noodzaak om dat ene, universele energieveld zo goed mogelijk in stand te houden. Heb je naaste lief als jezelf: goed en positief voor jezelf en anderen aanwezig zijn. Niet oordelen, niet veroordelen en je naaste geen nadeel en leed berokkenen.



Net als een boom is de eenheid nodig voor alle leven.