

e-chrya

visie door reflectie



Positieve en negatieve energie.

Positieve of negatieve energie ervaren we de hele dag door.

Je komt een huis of een gebouw binnen en je voelt het direct: hier heerst harmonie, hier wordt gelachen, dit gebouw straalt geluk, ontspanning, gezondheid uit. Positieve energie. Je voelt je zelf meteen ook beter. Of je voelt bij binnenkomst direct de spanning, ziekte, verdriet of ruzie. Negatieve energie die maakt dat je zelf ook wat in elkaar duikt en angstiger de ruimten betreedt.

Meestal blijven beiden in evenwicht omdat dan weer het ene en dan weer het andere in een huis of gebouw aan de orde is. Dit verandert als zich lang achtereen negatieve gebeurtenissen afspelen. Dan komt er een negatieve energie in een huis te hangen, die ook iedereen die er binnenkomt, deprimeert. Gevolg is een neerwaartse spiraal van negatieve energie.

Ook in personen en in onszelf zien en ervaren we positieve en negatieve energie. Voor de ene persoon is het glas altijd halfleeg. Die is geneigd overal negatief over te denken, altijd een negatieve “verborgen agenda” te verwachten, eerder moeilijkheden dan mogelijkheden te zien. Sommigen lijken moeilijkheden aan te trekken, ook problemen van anderen over te nemen, de negatieve energie kan zich bundelen. Hoewel in Nederland minder aan de orde, maar met Voodoo, Guna Guna of Zwarte Magie wordt negatieve energie gestuurd naar de persoon die men iets slechts toewenst.

Voor anderen is juist het glas altijd minstens halfvol. Zij zien in elke gebeurtenis een positieve intentie. Zij complimenteren, bewonderen, denken positief en zitten lekker in hun vel. Zij sturen de “beste wensen” desnoods per post.

Ook hier zou sprake kunnen zijn van een evenwicht, omdat meestal mensen zowel positieve als negatieve ervaringen opdoen. Echter: mensen kunnen een keuze maken. Zij kunnen kiezen voor een positieve of negatieve insteek. Daarom zie je zowel ras-optimisten als hypochonders, geluksvogels en verliezers. Toch kunnen we allemaal behoren tot de gelukkigen, zodra we daarvoor kiezen en bereid zijn hulp in te roepen en te accepteren.

Voor hulp en ondersteuning kunnen we terecht bij engelen.

We hoeven hier geen discussie te houden over de vraag of engelen bestaan: ze zijn er, alleen al in ons taalgebruik: *Je hebt een goede engelbewaarder* zegt men als je ternauwernood aan een ongeluk bent ontsnapt. Of *Er zat een engeltje op je schouder* want anders was het (wat dan ook) veel erger uitgevallen. Of *Dit is zo lekker; of er een engeltje op je tong piest. Hemels!* Engelen steunen ons dus alleen al door binnen onze taal juist de positieve ervaringen te versterken.

Engelen van alle niveaus, de gidsen of engelbewaarders en andere verlichte geesten vormen de positieve krachten om ons heen.

Michaël is “Die is als God”. Hij biedt bescherming en hoop, bevrijdt van twijfel en angsten, versterkt het geloof en inspireert leiders.

Gabriël betekent “God is mijn kracht”. Hij is de gids in het spirituele leven, openbaart je levensplan en doel en helpt bij het aanbrengen van discipline en orde in je leven.

Raphaël betekent “God heeft genezen”. Hij geneest lichaam, geest, ziel en temperament. Inspireert bij studie, muziek en nieuwe geneeswijzen, repareert scheuren tussen naties.

Uriël is “Vuur van God”. Hij staat ten dienste van vrede, dienstverlening en dienstbaarheid. Hij assisteert in communicatie met de natuur en ondersteunt bij materiële en aardse zaken.

En zo hebben alle Aartsengelen en engelen hun eigen specifieke aandachtsveld. Als je hulp nodig hebt, kun je altijd vragen om de positieve kracht van de Engelen. Zij geven die belangeloos, maar veelal ook op een andere manier dan de materiële en aardse: een gevoel van vrede, rust, evenwicht, geluk en innerlijke rijkdom, zonder direct daaraan gekoppeld wereldse rijkdom. Ze geven inzicht in situaties en met helder inzicht weten wij mensen hoe te handelen.

Daarnaast zijn er echter ook de gevallen engelen, Lucifer en zijn kompanen, de Krachten der Duisternis. Ook hier onderscheiden we verschillende niveaus: Djins, Iblis, Natuurgeesten, enz., die net zo sterk zijn als de positieve krachten. Wenst men iemand iets slechts toe, dan wendt men zich tot deze Duivels, Djins en Iblissen. De hulp van deze negatieve krachten brengt echter kosten met zich mee “je ziel verkopen aan de duivel”. Er zitten altijd consequenties aan; op een of andere manier moet je er altijd voor betalen. Deze hulp is niet onbaatzuchtig of onvoorwaardelijk. En die zogenaamde hulp is meestal directief: doe dit of doe dat, zonder als mens zelf een afweging te kunnen maken.

Er zijn dus zowel positieve als negatieve krachten aan het werk op aarde.

De Engelen en Djins zijn voortdurend in gevecht verwickeld. Engelen zetten aan tot elkaar helpen en bijstaan, bijvoorbeeld na rampen. Djins zetten aan tot oorlog en afgunst. En beiden zoeken daarbij naar medestanders, trachten “zieltjes te winnen”, ook onder de mensen, om zo meer energie te verzamelen, zowel positief als negatief.

Mensen kunnen die positieve energie helpen vergroten door zelf positief te blijven denken en de hulp in te roepen van Engelen en Witte Magie om blokkades te leggen en/of de tegenstander te neutraliseren. Positieve energie trekt positief aan en verspreidt en verspreidt zich. Dat geldt echter ook voor negatieve energie. Aan ons de keuze. En om bij onze keuze te blijven, beschikken wij mensen over een groot aantal capaciteiten, vaardigheden, talenten en gaven.

Veel spirituele boekhandels hebben een grote verscheidenheid aan boeken, kaarten en tijdschriften over dit onderwerp. Er zijn ook diverse websites over engelen.